

Velkommen till Bornholms kunstrunde 10 – 13 maj 2018

Välkommen till Tranåsbygdens Konstförenings fyradagarsresa i vår med målet Bornholms kunstrunde med danskt "hygge" under Kristi Himmelfärdshelgen. På resan söderut besöker vi Wanås konst i norra Skåne på väg till Ystad. Färjan till Bornholm tar numera bara 1 tim 20 min. Vi bor tre nätter på Hotell Allinge på norra Bornholm. De två dagarna på ön är upplagda i en nordlig tur och en sydlig, efter tips av f.d. reseledaren Jan Franzén och konstnär Ingegerd Carlström - som också tipsar om grova skor! Dagarna blir fyllda av varierad konst, natur, kultur-"måsten" och dansk/svenska matupplevelser. Vi besöker ett antal utvalda gallerier och konstnärer.

Torsdagen den 10 maj – söndagen den 13 maj 2018

Buss avgår från Parkhallen i Tranås kl. 07.30. Efter förmiddagsfika vid Värnamo fortsätter vi till Wanås konst vid Knislinge, med lunch på ny restaurang och vi får en introduktion. Kl. 16.30 åker bussen på färjan Ystad – Rønne.

Det är inga långa avstånd på Bornholm, som är ca 4 mil x 3 mil. Vi checkar in på hotell Allinge, och äter middag där första kvällen.

På fredagsmorgonen åker vi österut för guidning i Österlars kirke, den största rundkirken på ön. Efter följer besök på Baltic Sea Glaas och vi får se ett brant Gudhjem. Lunchen blir i Gudhjems Rögeri.



BORNHOLMS
KUNSTMUSEUMS

S
A
M
L
I
N
G



Vi blir guidade på Bornholms Kunstmuseum vid närliggande Heligdomsklipperne. Nordeuropas största borgruin Hammershus är ett "måste-besök" med guidning och förbeställda danska wienerbröd. Vi åker söderut till Grönbechs Gård i Hasle, konsthantverkets högborg. Kanske hinner vi till Galleri Klein i Allinge före middagen på Ellas Restaurang utanför Allinge.

Lördag morgon tar bussen oss söderut till Rønne, Hjorths keramik och guidning. Vi besöker galleri och konstnärer. På vår väg tvärs över Bornholm till lunch med smörrebröd

i Svaneke passerar vi Åkirkeby (största staden). Det finns gallerier i Svaneke och Nexö. En dejlig lördagsmiddag väntar på Restaurang Den lille havfrue i Nexö. På hemväg går turen via DueOdde med krigsminnen av tyskars ockupation och den sydliga kuststräckan.

På vägen till färjan kl.10.30 på söndagen åker vi via Vang, tar en promenad och ser en spektakulär konstnärlig metallbro. Väl åter i Ystad åker vi mot ett vårvackert Österlen och lunchbuffé på Buhres Fisk i Kivik. Den sista programpunkten blir busstopp med kaffe o smörgås på Huseby slott.

Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar som vi inte råder över. Anmälan ska göras till Konstföreningen på bifogad talong som kan läggas i sidodörrens inkast på Storgatan 48 eller skickas, **eller via e-post med motsvarande uppgifter** och vara föreningen tillhanda **senast 9 februari 2018.**

Pris per person: Medlem 5 800 kr och icke medlem 6 600. För enkelrum tillkommer 1 000 kr. Alla är välkomna, men medlemmar har företräde. Obs! Betala inte in något innan bekräftelse kommit till Dig för resan.

I resan ingår bussen, färjan, 3 hotellövernattningar inkl. frukost, fm-kaffe 1:a dagen, entréer och guidningar, 4 luncher o 3 middagar (inte alla drycker), em-kaffe dag 2 och 4.

Välkommen önskar Resegruppen!

Kontaktpersoner: Lena Thorblad 073-0486015

Inger Nilsson 070-2248756